

χοντο. 'Αλλ' ή ώραία Κόμησσα ήτο δύσκολη και ά κ ρ ι β ο θ ώ ρ η τ η :

Πρό τεσσάρων ακριβώς ήμερών ό χονδρός εκείνος Μολτονάζος είχεν όδηγήσει πρό του παλατιού της Κομήσσης ένα καρabi μεγάλον σεχδόν όσον ό Β ο υ κ έ ν τ α υ ρ ο ς



« Βραδέως, ή ροδοστεφής γόνδολα του Δελίου προχωρεί » (Σελ. 332, στήλ. γ .)

'Αμέσως συνήθρισεν εις τό παλάτι του τούς καλλιτέρους μουσικούς του Θεάτρου, τά καλλιτέρα όργανα. 'Επί κεφαλής της όρχήστρας ό σ υ μ π ά τ ι κ ο κ α θ α λ ι έ ρ ε Μπερλαντίνας, γηραιός μαέστρος, ό όποιος αναλαμβάνει να διδάξη τούς μουσικούς κάτι παλαιά και ώραϊα βενετσιάνικα τραγούδια, τά όποια είχαν λησμονηθί . . .

'Αν έπετρέπετο, όπως άλλοτε, να ένδυσθί ή γόνδολα με ποικιλόχρατα ύφασματα, τί μαγεία θά ήτο ! αλλά τώρα ό νόμος τό απαγορεύει : αϊ γόνδολαι πρέπει να είναι μαύραι, όλαι μαύραι . . .

'Ενψ έπιβιάζει τούς μουσικούς του και τά ρόδα του, όλαι αϊ γόνδολαι της Βενετίας, ως σηήνος χελιδόνων, προσ-

να τό κόψη . . . — Καλό και αυτό βάλε όμως και τό άλλο, που άν θέλγ ή νά 'πής 'στόν εκυτό της κανένα μουσικό,μπορεί με τό στόμα της να φθάση τ' αυτί της ! — 'Ολά, Πουλτσινέλλα ! δός μου τό ραβδί σου. — Βrr ! ποτέ ! είναι τό νόμισμα με τό όποϊον πληρώνω τά χρέη μου ! »

'Αλλ' ιδού τό μέγαρον Σιλβάνη. Σιωπούν όλοι, τόσον από σεβασμόν πρός τήν Βασίλισσαν τής καλλονής, όσον και διά νακούσουν τήν σερενάταν.

Βραδέως, ή ροδοστεφής γόνδολα του Δελίου προχωρεί μέχρι του πυλώνος. Οί μουσικοί δοκιμάζουν τό λά . . .

Είς τήν αρχήν, άντηχεί ένα παράπονον, γλυκό, σιγαλόν, τρυφερόν . . . Τί ώραία μουσική ! . . .

« — Τί είναι ; — Τί συνέδη ; — Νά, εκείνη ή γόνδολα, εκεί - πέρα, που φεύγει . . .

« — Νά, τήν βλέπετε, τήν άλλη γόνδολα που φεύγει ; 'Εκεί - κάτω, πρός τό Ρι ά λ τ ο . . .

Τό πραξικόπημα του Μολτονάζου θεωρείται εις τήν Βενετιάν προσβολή θανάσιμος. 'Ο Δέλιος γίνεται έξω-φρενών, σηκώνεται, κτυπά τά πόδια του, φωνάζει :

« Μασκαρά ! γάϊδαρε ! παλιο-ναπολιτάνε ! » προκαλεί, κτυπά τό σπαθί του . . .

Και ή συναυλία επαναλαμβάνεται έξ αρχής, χωρίς διακοπήν . . .

Καί εμφανίζεται πραγματικώς : τό φόρεμά της είναι χρυσοκέντητον, ή ξανθή κόμη της άνθοστόλιστος. Χαιρετά τον λαόν της, μειδιά πρός τον Δέλιον.

Καί εμφανίζεται πραγματικώς : τό φόρεμά της είναι χρυσοκέντητον, ή ξανθή κόμη της άνθοστόλιστος. Χαιρετά τον λαόν της, μειδιά πρός τον Δέλιον.

λεντίνου . . . έπειτα μία κραυγή έξ όλου του πλήθους, και μία φοβερά έκρηξις γέλωτος . . .

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΣ Κατά τό Γαλλικόν του Louis Morin

ΠΑΙΔΙ ΤΥΦΛΟ

Της γης τή μυριοπόθητη ζωή Στά βάση της καρδιάς μου έχω κλειση Στά χείλη μου σαν σβύση ή πνοή, Του κόσμου ή λαχτάρα θά μ' αφήση.

Του κόσμου κάθε ήχος και φωνή 'Αντιλαλεί βαθειά μεσ' 'στην καρδιά μου . . .

Φτωχή καρδούλα ! μόνο αυτή πονει Μεσ' 'στη χαρά π' ακούω όλόγουρά μου.

Τά σπίτια, τό ποτάμι, ή έξοχη, Κάθε βουνό κι' άνθοςπαρτο λαγκάδι, Ζωγραφισμένα μέσα 'στην ψυχή Φωτίζουν της ζωής μου τό σκοτάδι.

Ξανοίγω με τά μάτια της καρδιάς 'Ο,τι τά άλλα δεν μπορούν να ιδούνε Στά σκότη της αιώνιας μου βραδυάς, Σαν άστρα μαγικά φεγγεβολούνε.

Μαζί μου σέρνω, όπου κι' άν σταθώ, Τή μνήμη τήν άξέλαστη του κόσμου, Γλυκειά παρηγοριά μου δσω ζω ! Κι' αγιάτρευτος καύμος και θάνατός μου !

Πριν 'της ζωής ανοίξω τήν αυγή, Σαν λούλουδο άγνό και μυρωδάτο, 'Ηταν γραφτό να φύγω από τή γή Και να βρεθώ 'στά Τάρταρα τά κάτω.

Δέν πρόφθασε βαθειά μεσ' 'στην καρδιά Λύπη καμιά του κόσμου να μ' άγγίξη. Και σε τρισκότεινη άτέλειωτη βραδυά 'Ηταν γραφτό μου ή τύχη να με ρίξη.

Πριν της ζωής τον ήλιο στερηθώ, Πριν βουτηχθώ στ' άνήλιαστο σκοτάδι, 'Από της γής τήν όψη πριν χαθώ, Προτού αιώσιο νοιώπω γύρω βράδυ,

Προτού της τύχης μαύρη άπονιά Πληγήν ανοίξη μέσα 'στην καρδιά μου, Στου κήπου της ζωής σε μία γωνιά, Σκορπούσα μυρωδιάν όλόγουρά μου.

Μά τώρα σέρνομαι σαν κάμπια 'στό στενό Κι' άτέλειωτο του βίου μονοπάτι. 'Ολα τριγύρω όπου κι' άν περνώ, Μου φαίνονται σαν όνειρο κι' άπάτη.

Και μ' όδηγεί ακτίδα θαλπερή, — 'Ο μόνος ήλιος πουχώ 'στη ζωή μου — Πώς πέρ' από τον τάφο μου θαύρη Τό φώς τό άληθινό ή ψυχή μου.

† ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΒΟΣΚΟΙ

[ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ]

Β'.

'Η ήμέρες περνούν και τάρνάκια μεγάλου.

Δέν είναι ακόμη αρκετά μεγάλα, δια να τα πηγαινουν να βόσκουν εις τό λειβάδι . . .

'Ο Γιάννης, που του έδωσαν τήν άδειαν να τα περιποιήται, δεν τάφινει ποτέ να πεινάσουν. Τους κουβαλεί φορτώματα μεγαλήτερα από αυτον τόνιδιον.

Και πριν προφθάση να τάφιση κάτω, όλα τά πρόβατα τρέχουν μαζί, ποιδ να πρωτοφαγή.

— Σταθήτε λοιπόν, λαίμαργα ! τους φωνάζει : πως κάμνετε έτσι, σαν λιμασμένα ; Δέν θάφισετε τίποτα για τά μικρά.

Και ό Γιάννης υπερηφανεύεται πολύ που κάμνει και αυτός μια δουλειά, που βλέπει ότι, άν και τόσο μικρός, χρησιμεύει και αυτός εις κάτι.

(Συνέχεια προσεχώς)



Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (Τέλος 'δε σελ. 324)

Τό άπόγευμα της χθές του είχε ρανή τόσο μακρόν, ώστε ένόμιζεν ότι ή μαμιά του είχε φύγη πρό μιας έβδομάδος τουλάχιστον . . .

Καί σήμερα τό πρωί, ανέβαλε μίαν βιαστικήν εργασία, ή όποία τον εκάλει έξω, δια να προγευματίση μαζί με τον υιόν του. Είς τήν ιστορίαν της Ιλαράς και του νέου ίππου, ό Παυλάκης θά προσέθετε βεβαίως και τό εγκώμιον του πατρός του.

Δυστυχώς, ή Μαριγώ άργεί πολύ να επιστρέψη από τήν αγοράν. Θά ήρχισε πάλιν τήν φλυαρίαν της με τας άλλας ύπηρετριάς, και έως να τελειώση, άλλοίμονον ! θά φύγουν όλαι αϊ ώραϊαι ιδέαι ! . Αυτό συλλογίζεται ό Παυλάκης, ό

όποιος από τήν άνωπομνησίαν του, άδικεί τήν Μαριγώ, διότι να τήν που έπέστρεψε γρήγορα-γρήγορα, ασθμαίνουσα από τήν βίαν της. Και τί ώραϊον που είναι τό χαρτί ! Ποτέ δεν έφαντάζετο ό Παυλάκης ότι ένα φύλλον χάρτου ήμπορούσε να έχη τόσα πράγματα : άνθη, πουλιά, πεταλούδες ! . . .

'Η Βιργινία, ή όποία έτυχεν ευδιάθετος σήμερα, καθίζει τον Παυλάκην άμέσως εις τήν θέσιν που του ετοίμασεν ό μπαμπάς, και όπου εφρόντισε ναρίση ένα στυπόχαρτον και μίαν ώραϊαν καινούργιαν πένναν.

'Ο Παυλάκης είναι κατακόκκινος από χαράν και από συγκίνησιν, και με χέρι απολαστικόν βουτά τήν πένναν εις τό καλαμάρι. Με τόσον ώραϊαν χαρτί, με τόσον ώραϊαν πένναν, και με τόσον λάμπρος ιδέας, δεν είναι δυνατόν να μη γράψη τήν ώραϊοτέραν έπιστολήν του κόσμου !

τρύκη, πτοηθείσα από τό πανδαιμόνιον, είχε τήν περιέργειαν να ιδή τί συνέβαινεν επί της Διάρουας, και άνύψωσεν ελαφρώς τό μετάξινον παραπέτασμα της λ ό τ ζ α ς της. 'Ολοι οι προσωπιδοφόροι, οι όποιοι παρηκολούθησαν με γόνδολας τήν ναυτικήν συναυλιαν του Μολτονάζου, είδον τό παραπέτασμα σειόμενον. Και τώρα ό χονδρός Ναπολιτάνος διαδίδει, ότι ή Βασίλισσα είχε παρουσιασθί δι' αυτον, ότι τψ έχορήγησε τό μειδιάμά της, ότι τον έχρισεν επισήμως Βασιλέα !

(*) Μουσικόν όργανον : καπέλον όρειχάλκινον με κουδούνια. Σ. τ. Μ.

